

BOERDERIJ DE MANDRILL



Parachutes op het dak van de boerderij van Jan en Marie Schipper, mei 1945.

“IN DE CONTAINERS ZATEN WAPENS ALS STENGUNS EN HANDGRANATEN”

Parachutes op het dak

Deze boerderij heet de Mandrill en staat aan de Grote Zomerdijk 61. De foto is gemaakt in mei 1945. Na de bevrijding versierden Jan en Marie Schipper het pad en hun huis met parachutes die hier vlakbij neergekomen waren.

Mandrill is de naam die de Engelsen gaven aan het droppingsterrein tussen de Zomerdijk en Zandwerven. Later werd het ook de naam van de boerderij.

Op het land achter deze boerderij vonden in 1944 en 1945 dertien geslaagde droppings plaats. Engelse vliegtuigen ‘dropten’ ’s nachts in totaal ongeveer 300 zijden en katoenen parachutes in alle kleuren van de regenboog. Aan die parachutes hingen containers, meestal 20 tot 24 stuks per vlucht, elk met een gewicht van 150 tot 200 kilogram.

In de containers zaten wapens als stenguns en handgranaten. Maar ook zendapparatuur, blikken biscuit en sigaretten.

De parachutes werden na de oorlog uitgedeeld. De stof was geschikt om kleding van te maken. De vrouwen waren er erg blij mee, want textiel was schaars in die tijd.



Verstopt onder de turf werden wapens en munitie vervoerd naar de Wieringermeer.



Annie en Bora Mooij uit Wognum in jurken van parachutestof.