

ONDERDUIKEN



Onderduikers bij de familie Bankras te Westwoud Bron: Vereniging Oud-Hoorn, privecollectie F. Veerman

Onderduiken

Joodse Nederlanders, jongemannen die anders verplicht aan het werk moeten in Duitsland en mensen die openlijk kritiek hebben op de bezetters, kunnen zich maar beter verstoppen, ze gaan onderduiken.

West-Friesland is een dunbevolkt gebied, waar naar schatting 10.000 mensen een veilige plek vinden. Andijk herbergt honderden onderduikers. Bij elke razzia vluchten de meeste onderduikers de vaarpolder het Grootslag in, waar alleen de Andijkers de weg weten.

De hulp aan deze groep kent een groot risico. Persoonsbewijzen moeten worden vervalst, er moet in het geheim voor eten worden gezorgd.

Altijd is er de kans op verraad. Soms wacht dan de dood voor de mensen - en de gastgezinnen. Verraad kan lonend zijn, jodenjagers krijgen 7,50 gulden voor ieder slachtoffer dat ze aanbrenge...



Dagelijkse leven onderduikers. Bron: Noord-Hollands archief

“ALTIJD IS ER DE KANS OP VERRAAD”



Onderduiken onder de vloer van een Opperdoezer school. Ze maken pret met meegenomen lesmateriaal uit de school. v.l.n.r.: Anton van Klaveren, Henk van de Peppel, Wim Ouwendijk (Billy) Jaap Slagter en Wim Bleij (van Schaik)



Fotograaf: S. de Leeuw Collectie: Dick Huis