

Op 15 mei 1968 verschijnt het eerste nummer van het Wognumse dorpsblad *Walhalla* (*Wognums Allerlei van Lezenswaardige Humoristische Actualiteiten, Leuteraire Letterkunsten en Activiteiten*). Vijfentwintig jaar later, in 1993, wordt er een boekje samengesteld met een overzicht van een kwart eeuw dorps lief en leed. Ter gelegenheid van dit jubileum schrijft Ko Groot een verhaal over een wandeling door Wognum, gemaakt door ene Soimen. Soimen loopt in 1968 van de Oosteinderweg tot de Kerkweg en beschrijft alles wat hij ziet en hoort. Daarmee zet hij een mooi tijdsbeeld neer van een periode die een kentering betekent in het vertrouwde, dorpse leven. Er komt nieuwbouw, er zijn plannen voor een gezondheidscentrum en een bejaardenhuis en misschien zal de kerk worden afgebroken. In de herfst van 2013, dus 45 jaar later, volgt Ina Broekhuizen de weg van Soimen nog eens en ze legt in een aantal foto's vast waar hij over vertelt.

In 1968...

koop je bij garage Schuit een Austin Seven voor f 4995,-, een kilo gehakt bij Bakkers kwaliteitslagerij voor f 3,50 en een fles cola bij Veken (de Vitaminebron van Wognum) voor f 0,59.

In 1968...

bedraagt het netto minimumloon voor een gezin met vier kinderen f 124,64 plus f 39,54 kinderbijslag per week.

In 1968...

stroomt het Zangerskwartier vol nieuwe bewoners, veelal van buiten Wognum, en in de Top Tien, die in de *Walhalla* verschijnt, staat het Catsnummer *Times were when*.

Peinzend sta ik voor het Molenbad. De klinkertjes van de Oosteinderweg glanzen in het zonlicht. Het is druk in het zwembad. Gejoel en kreten dringen door tot op de Oosteinderweg. Reden van al dat lawaai: de begroeting van de 50.000e bezoeker van dit jaar en dat al medio augustus!

De parkeermogelijkheden bij het bad zijn ontoereikend. Het bestuur van het zwembad heeft daarom besloten om het bedrijf van de familie Commandeur aan te kopen, men wil op die manier de parkeermogelijkheden uitbreiden. Er gaan bovendien geruchten dat er een camping bij het zwembad zal komen. Jammer dat de molen van de Commandeuren dit voorjaar bij windstil weer ingestort is. Wat is een Molenbad zonder molen?



Het Korenmolendpad herinnert aan de molen van Commandeur.



De ingang van het Molenbad.



De klinkers van de Oosteinderweg zijn vervangen door asfalt.



De camping kwam er en is nu bungalowpark Molenwurf.

Ik wandel richting dorp. Hordes kinderen begeven zich nog richting zwembad. Het autoverkeer moet goed op-
letten. Een fietspad vanuit het dorp naar het zwembad zou geen overbodige luxe zijn.

Bij de spoorlijn gekomen gaat mijn blik in de richting van de veiling. Hier heerst de nodige bedrijvigheid, ondanks het feit dat 1968 niet zo'n best jaar is voor de agrariërs. De omzet is dit jaar met 4,5 ton teruggelopen tot zo'n 2,2 miljoen gulden.



Het fietspad ligt er al jaren.

een soort dorpsblad moet gaan verschijnen. Dat blad gaat *De Binder* heten.

Voor het gemeentehuis staat Vera Steltenpool het straatje te vegen en haar man Ton (de bode) zet juist de grote deuren open. Er is kennelijk een huwelijk. Smakelijk kauwend op een pruim trapt Jaap de Boer zijn driewielerbakfiets voort op weg naar het Zangerskwartier om wat groen aan te planten. Bernard Mol



Geen hout meer, maar medicijnen te koop in dit pand.



Het veilinggebouw maakt nu onderdeel uit van het complex van Roele De Vries.



De gymzaal aan de Sportlaan is nog steeds in gebruik door WGC.

In de verte het complex van Perfecto, dat dit jaar zijn poorten heeft gesloten. Het spul is opgekocht door de Jumbo, een spellenfabriek uit Amsterdam. Ze schijnen nogal wat uitbreidingsplannen te hebben.

Bij het viaduct gekomen dwaalt mijn blik door de Buurt. Voor de timmerwinkel van Johan Kuiper staat een vrachtwagen te lossen. Bij slagerij Bakker schiet iemand de winkel binnen en Moes Stam staat de ramen van het café te lappen.

Deze week nog was de laatste uitvoering van de gymvereniging in de grote zaal van Stam. Binnenkort gaan ze verhuizen naar hun nieuwe onderkomen aan de Sportlaan waar een heuse gymzaal in aanbouw is. Tijdens deze uitvoering werd bovendien nog meegedeeld dat er voor alle plaatselijke verenigingen binnenkort



De deuren van het raadhuis zijn niet veranderd.

begeeft zich op weg naar de speeltuin om daar toezicht te houden op de spelende kinderen.

Naast het gemeentehuis is een ploegje bouwvakkers bezig om de laatste hand te leggen aan de komst van de Hoornse Spaarbank. Een vreemd gezicht dat het kruidenierswinkeltje van Arie Bakker nu weg is.

Bij de dominee voor kom ik mevrouw Bos-Anneveldt tegen en we wisselen een paar woorden over de grootse plannen die er bestaan om een nieuw bejaar-

dencentrum in Wognum te bouwen voor alle gezindten. Architect Fleddérus uit Hoorn schijnt de tekening al klaar te hebben. Het zal zo'n 1,2 miljoen gulden moeten gaan kosten en de plaatselijke aannemers staan te trappelen om het werk uit te voeren. Het zal vreemd zijn voor onze twintig oudjes in Sint Agnes als ze moeten gaan verhuizen. En ook voor de zusters zal het een hele verandering betekenen als ze alleen nog maar met het onderwijs op de katholieke school te maken hebben. Het is al half vier. Meester Buitink en zijn vrouw hebben de dagtaak er weer op zitten en de twee klassen verlaten gedisciplineerd het schoolgebouw.

Op de hoek van de Kerkstraat kom ik Nico Hoogcarpel tegen die net zijn wijk gelopen heeft. Zwaar duwend achter zijn tweewielige handkar met daarop een vat petroleum. We raken nog even in gesprek over de restauratie van de kerktoeren die volgend jaar ter hand wordt genomen voor het kapitale bedrag van 100.000 gulden. Voor de deur bij kapper Commandeur staan de nodige klompen buiten, het is kennelijk druk in de scheerwinkel. De fietsen in de winkel van Komen glimmen tegen je op.



De Hoornse Spaarbank is verdwenen.



De pastorie prijkt nog steeds in volle glorie aan de Buurt.



Kapper Commandeur knijpt hier al lang niet meer.



Het gebouw van de openbare lagere school werd woonhuis.



In plaats van fietsen zijn hier paardensportartikelen te verkrijgen.



Movies en games in de winkel van Jan Boots.



Super Kroon werd Colors@Home Loos en Home4you.



Het Gezondheidscentrum.



Geen manufacturen, maar Nana Woonaccessoires, Salon 28 (kapper) en Installatieburo J. Kamp.

Jan Boots en Cees Gootjes staan te praten voor de manufacturenzaak van Boots en zijn druk in gesprek over de eerstesteenlegging van het gezondheidscentrum en de bibliotheek, wat in november zal gebeuren. De fundering ligt er al en architect Ferry Staal schijnt een aardig plannetje ontworpen te hebben.

Ik geef een zwaai naar Dirk Rood, die vanuit zijn slagterij het wel en wee op de Kerkstraat volgt, en hoor Arie Veken tegen een klant vertellen (zeker een buitenpoorter) dat je aardappelen maar bij de boer moet kopen, want die heeft hij niet in zijn groentezaak. Met de vinger tegen de klep en een sigaar in het hoofd stapt Siemen Bijman de bank uit. Die heeft zeker zijn laatste zaken met Jan Hand geregeld. Bij de Kroon Super staan de nodige fietsen in het rek en ik vang een glimp op van tante Gré achter de ramen. Ja, Jaap Overboom heeft hier toch maar een grootstedse zelfbediening aan de gang.

'Manufacturen, galanterieën, stofferingen' lees ik op de winkel van Jac. en Lies Veeken. Bedrijvig hoor ik Lies een klant achterna roepen dat ze eerst maar eens op haar gemak moet passen en dat ze anders het spul volgende week maar terug moet brengen.



Het 'nieuwe' pand van Bijman, waar nu Fotografie Jos Dekker is gevestigd.

Rond het pand van Gerrit Bijman heerst bedrijvigheid. De zaken gaan kennelijk goed. Ik heb geruchten vernomen dat hij Staal in de arm genomen heeft om het oude spul om te gooien en een nieuwe garage te bouwen.

Op de hoek van de Sportlaan is het een drukte van belang. De werkdag van de bouwvakkers zit erop. Men gaat naar huis. Dat streekplan voor West-Friesland



De hoek van de Sportlaan.



Het fietspad langs de Nieuweweg.

heeft toch wel grote gevolgen. In het Zangerskwartier schijnen ruim honderd woningen in aanbouw te zijn, maar het merendeel is aan buitenpoorters verkocht. Ik herinner me zelfs dat de gemeenteraad laatst besloten heeft om een speciaal welkomstboekje te laten drukken voor de nieuwe inwoners. Dat schijnt in goede aarde gevallen te zijn, mede door de mooie pentekeningen die daarin stonden, gemaakt door Hans Bijman. Ja, het hele dorp lijkt wel op de schop te moeten. Ze praten zelfs al over een fietspad langs de Nieuweweg en dat schijnen we als ingelanden te moeten betalen. Alsof je een emmer leeggooit. Wel willen ze dan meteen de Nieuweweg opknappen en wat verbreden. Je snapt niet dat ze de centen niet beter gebruiken. Immers, aardgas hebben we hier nog niet eens, hoewel Willem van Zijl misschien wel blij is dat hij voorlopig nog olie en kolen kan sjouwen bij de mensen.

En kijk nou eens naar de overkant van de weg: het spul van Gert Oudejans met 4,5 bunder grond is ook al door de gemeente aangekocht. Alles gaat plat en ook daar willen ze weer huizen bouwen. In de raad praten ze wel over 2500 woningen in de komende dertig jaar. Ze hebben daar net een structuurplan voor vastgesteld. Ja, mensen, als je zo loopt te mijmeren dan kom je tot de conclusie dat het dorp niet langer met kranten dichtgeplakt zit, maar dat je mee moet in de vaart der volkeren. Of het allemaal beter wordt, moeten we maar afwachten.

Neem nou de school. Hoeveel kinderen uit Wognum en omgeving hebben er hier aan de VGLO-school niet een best stuk onderwijs gehad? Meester Hoogland en meester Nijland hebben zich daar altijd voor ingezet. En nu moet je ineens uit de krant lezen dat er een Mammoetwet gekomen is en dat de school wordt opgeheven. Ze moeten maar fuseren met Hoorn. Dat is toch zonde van die school, het is nog een puik gebouw en wat moet ze er dan mee?

Dorstig geworden loop ik even binnen bij Aad en Lida Schut voor een kopje koffie. We praten wat over de komende opvoering van de operettevereniging. De nieuwe dirigent, Piet Morsch, schijnt een gouden greep geweest te zijn.



Geen koppie koffie meer te krijgen in dit pand.



De kerk werd inderdaad verplaatst naar de overkant.

Door het raam zien we deken Stammeijer langslopen en, hoe kan het anders, het gesprek komt natuurlijk op de nieuwbouwplannen van de kerk, direct naast het café. Burgemeester Piet Commandeur schijnt met die locatie helemaal niet blij te zijn. Hij noemt het een planologische blunder, maar het kerkbestuur lijkt toch door te willen zetten. Het zal vreemd zijn als de oude kerk, de pastorie met kosterwoning en de begraafplaats gaan verdwijnen. Architect De Groot heeft de schetsplannen al klaar en de aanbesteding schijnt nog dit jaar te moeten plaatsvinden. Je vraagt je af of dat allemaal nog wel op te brengen is in de toekomst, zoveel inwoners hebben we niet in Wognum, hoewel... een paar maanden terug stond er toch maar mooi een foto in de krant dat we met de geboorte van John van Straalen de drieduizend inwoners hebben bereikt. Ik reken af en ga naar huis. Het warme eten wacht. Er wachten Wognum kennelijk nog grootse tijden. We zullen het wel zien... en ook nog wel lezen in ons nieuwe dorpsblad *De Binder*, hoewel ik onderweg nog hoorde dat men het met die naam niet eens is.

Foto's: Ina Broekhuizen-Slot