

Wetens(w)aardigheden

Ko Groot

4 Straatnaamgeving in de gemeente Nibbixwoud in 1959

In 1959 werden gemeenten verplicht om de tot dan toe in gebruik zijnde wijkindeling (aangeduid met de letters A, B, C etc.) te wijzigen. Alle straten in de gemeente moesten in dat jaar van een echte straatnaam worden voorzien.

Bij raadsbesluit van 10 september 1959 besloot de gemeenteraad de volgende straatnamen vast te stellen:

- Dorpsstraat
- Ganker
- Het Woud
- Ooster Wijzend
- Hauwertstraat
- Zak van Hauwert
- Heemraad Witweg
- Tuinstraat
- Van der Deureweg

In Hauwert viel dit besluit heel slecht. Een officiële 'Zak van Hauwert' vond men een aanfluiting. Meester C. Ruiterman schrijft daarover op 15 maart 1960 een boze brief. Aansluitend treffen we een rapport van vernieling aan van enkele straatnaamborden d.d. 18 maart 1960, van de hand van politieman Albert Bijpost. De boosdoeners zijn opgespoord!

De jongheren De Winkel, Balk, Butter en Metseelaar hebben schuld bekend.

Op 4 april 1960 dringen kerkenraad en kerkvoogdij er bij de gemeenteraad op aan om het raadsbesluit te herzien. En inderdaad: op 26 september 1960 besluit de raad om de namen Zak van Hauwert en Hauwertstraat in te trekken en deze de officiële naam 'Hauwert' te geven.

Bron: gemeentearchief Nibbixwoud, Streekarchief, nummer 55.

5 Wat heeft sint Matthijs met Nibbixwoud te maken?

Op 9 juni 1964 schrijft het gemeentebestuur van Nibbixwoud een prijsvraag uit in Het Kompas en De Dorpskoerier voor een nieuwe straatnaam. Er valt vijftien gulden te verdienen!

Door P. Knol wordt de suggestie gegeven om de straat Het Knollenpad te noemen omdat de

families Knol daar al lange tijd woonachtig waren. "Het zou daarbij gaan om het kerkepad naar de r.k. kerk. Het is verlegd naar de Ganker en liep naar de Sint Matthijshoek."

Een tweede suggestie was afkomstig van de heer J. Alleman, die voorstelde om deze straat de Sint Matthijsstraat te noemen: "omdat men vuren ontstak op de Sint Matthijshoek, wellicht op feestdagen van de heilige (21 september). Mogelijk zijn dit oogstvuren geweest."

Zoals bekend is het de Sint Matthijsstraat geworden. Blijft de vraag over wat sint Matthijs met Nibbixwoud te maken had. En wat voor vuur er op de Matthijshoek brandde en waarom. Kan het zijn dat de grond vroeger eigendom is geweest van de familie Matthijs of had het inderdaad met een heilige te maken (21 september is de feestdag van Mattheus, de tollenaar en evangelist)? Reacties zijn welkom!

Bron: gemeentearchief Nibbixwoud - Streekarchief Hoorn, nummer 55.

Boek: weet hoe je heet, 365 namen en heiligen, door het Catharijnenconvent te Utrecht.

6 Men gaat vuilnis ophalen/einde van de particuliere askuilen en de bolken!

Op 13 april 1950 neemt de gemeente Blokker het initiatief voor een vuilnisophaaldienst samen met zes gemeenten. Daartoe zal aan de Oudijk (Ouwe Dik) een put worden gegraven waar gedurende 50 jaar het huisvuil zal kunnen worden gestort.

In 1952 gaat deze vuilnisophaaldienst van start, met één auto en drie medewerkers. Het tarief zal tussen de 5 en 6 gulden per bewoner per jaar bedragen.

In 1954 treedt de gemeente Wognum ook toe tot deze regeling.

In 1970 volgt een regeling voor geheel West-Friesland onder de vlag van het Samenwerkingsorgaan West-Friesland (SOW). Er wordt een nieuwe stortplaats aangelegd op de hoek van het Zittend en de Provincialeweg (de huidige golfbaan).

Bron: Gemeentearchief Nibbixwoud - Streekarchief Hoorn, nummer 556.