

Voorwoord

Wat is het leuk om samen met een aantal mensen een mooi jaarboek te maken! Ieder draagt zijn steentje bij. Met artikelen, verhalen, foto's, verslagen, kroniek, ledenlijst et cetera. De redactie leest en bekijkt alles grondig, onze corrector doet dit nog grondiger en zet heel wat rode strepen. De redacteurs maken een globale indeling, schrappen of voegen teksten toe. Daarna volgt het werk van de vormgever Jan Willem Bijl, hij maakt van al die teksten en al dat beeld een prachtig geheel.

Wij hebben het geluk dat we tot nog toe niet hoeven zoeken naar artikelen. Meestal blijven er verhalen liggen van het jaar ervoor en we hebben een aantal noeste schrijvers onder onze donateurs die steevast een of meerdere teksten aanleveren. Onze dank gaat natuurlijk uit naar allen die meewerkten aan deze uitgave!

Ook dit jaar is het jaarboek volledig in kleur uitgevoerd. U vindt weer een mooie mix van korte en lange artikelen. Aardig zijn de informatieve verhalen over email, knotwilgen en schaatsen, onderwerpen die te maken hebben met onze collectie en ons erf. Het leven en het werk van twee karakteristieke Nibbikers worden beschreven, Sjaak Jong duikt in de historie van een kapitale boerderij in Zwaagdijk-West, Jos Blom en Gerard Loos beschrijven het wel

en wee van café De Vriendschap in Wadway. Ook het herdenkingsmonument, dat in 2010 in dat dorp geplaatst werd, krijgt aandacht.

Een ingrijpende verandering in het afgelopen jaar is de start van het bouwrijp maken van het plan Bloesemgaerde aan de Kerkweg in Wognum. Heel toepasselijk is dus het korte verhaal Zevenlandpunt van Antoon Romein. Daarin beschrijft hij een voorval uit de tijd dat de locatie Bloesemgaerde nog bestond uit akkers en fruittuinen.

Hoe leuk het samenstellen van een jaarboek ook is, de redactieleden slaken een zucht van verlichting wanneer het boek helemaal klaar en naar 't zin is. Met een trots en voldaan gevoel blader je dan door de uitgave, je ruikt even aan de splinternieuwe bladzijden en voor je het weet zit je met genoeg de verhalen te lezen en de foto's te bekijken die je al tientallen keren onder ogen gehad hebt.

Maar: het blijft boeien! En dat is een goed teken. Ik hoop dat u net zo geniet van dit jaarboek als wij dat doen.

Hier is het, een cadeau vol herkenning, herinneringen en informatie.

Veel plezier ermee!

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter



3 januari, de eerste zondag in het jaar 2010, is een prachtige winterse dag. Ook het Huis van Oud biedt een fraaie aanblik.