

# 100 JAAR

## KERKSTRAAT 65

***Dit jaar staat de woning op Kerkstraat 65 precies honderd jaar. Voor de huidige bewoners Coos en Yvonne Bos-Bleeker een goede reden om na te gaan, wie er allemaal in dit huis gewoond hebben en wie de eigenaren waren. Met hulp van de heer A.A.G. Smit en navraag bij familie van vorige eigenaren en bewoners, hebben zij een goed beeld kunnen krijgen van de geschiedenis van de woning.***

Piet (Pieter Cornelis) Bijman, geboren op 13 januari 1850, trouwde op 23 april 1879 met Trijntje (Catharina) Groot. Zij was geboren op 3 juli 1854. Piet en

Trijntje woonden in Wadway, op huisnummer 7. Als ze wat op leeftijd raken, en hun zoon Cees de boerderij over wil nemen, kopen ze in 1908 grond van Paulus Otter, gelegen aan de huidige Kerkstraat. Hier gaan ze een rentenierswoning bouwen. De grond lag naast de boerderij van Paulus Otter en Grietje Appel, waar hun zoon Crelis (Cornelis) Otter en zijn vrouw Cornelia Groot woonden. De boerderij is begin jaren 70 gesloopt om de toegangsweg, de Korte Regel, naar de nieuwbouw te maken. De laatste bewoners van de boerderij waren Gert en Gré Oudejans-Ridder.

*Naast de boerderij een stukje van het pand, nu Kerkstraat 65. De foto is gemaakt in het begin van de jaren 50. De situatie is nog grotendeels hetzelfde als in 1909, de woning staat nog direct naast de boerderij.*



In 1909 gingen Pieter en Trijntje aan de Kerkstraat wonen, ze zijn dan 59 jaar en 54 jaar oud. Het perceel was 430 m<sup>2</sup> en had als kadasternummer: nummer 888, sectie B3 Wognum. Het had als huisnummer C78. In 1919 was de hoofdelijke omslag 800 gulden. In de boerderij van Pieter en Trijntje Bijman-Groot te Wadway kwam hun zoon Cees (Cornelis) te wonen. Hij is geboren op 17 oktober 1882 en trouwde op 7 mei 1909 met Anna (Anna Marie) Kaandorp, geboren op 5 mei 1882. Pieter Bijman overleed op 15 oktober 1922, en zijn vrouw Trijntje Groot overleed op 23 maart 1939.



Piet en Trijntje Bijman-Groot. Foto: Joke Beerepoot-van Diepen.



Bidprentje Pieter Bijman.  
Beeld: Adrie Smit.

Catharina Bijman-Groot.  
Foto: Annie Vlaar-Bijman.

Cees en Anna Bijman-Kaandorp kwamen toen aan de Kerkstraat wonen. Ze zijn dan beiden 57 jaar oud. Zo ging het huis van moeder op zoon. Anna Bijman-Kaandorp overleed op 9 april 1945. Jammer genoeg heeft ze de bevrijding van Nederland net niet meegeemaakt. Marie (Maria Alida) Mooij, geboren op 7 juli 1898, is toen als huishoudster bij Cees Bijman komen wonen. Ze kregen trouwplannen, maar Cees Bijman overleed op 30 november 1946. Hij had geregeld dat

Marie Mooij het huis mocht blijven huren zo lang ze wilde.



Kees Bijman. Foto: Siem Bijman. Anna Bijman-Kaandorp.  
Foto: Annie Vlaar-Bijman.

Klaas (Nicolaas Jacobus) van Berkel werd in 1946 door erving eigenaar van de woning op de Kerkstraat. Klaas van Berkel was namelijk getrouwd met Annie (Anna Catharina) Bijman, en zij was de dochter van Cees en Anna Bijman-Kaandorp. Zij hebben echter nooit in Wognum gewoond, ze woonden op de Herenweg in Hoogwoud.

Marie Mooij mocht in het huis blijven wonen. Er was met de nabestaanden overeengekomen, dat ook haar zus en de kinderen bij haar in mochten komen wonen. Dat waren Alie (Alida Maria) Smiers-Mooij, geboren op 1 maart 1905, zij was weduwe van Cas (Casparus) Smiers (die overleden was op 17 mei 1943 op 34-jarige leeftijd), en de dochters Hilda (Hillegonda Anna Maria), geboren op 13 december 1940, en Vera (Divera Margaretha Crescentia), geboren op 23 juni 1942. In 1948 trouwde Maria Mooij met Petrus van Diepen, een weduwnaar met vier kinderen uit De Weere.

Klaas en Annie van Berkel-Bijman. Foto:  
Annie Vlaar-Bijman.





Marie Mooij voor het huis Kerkstraat 65. Foto: Vera Smiers.

In 1957 bouwde Cees Ridder, die ging trouwen met Rie Hauwert, een woning op het adres C85. Vlak daarna wordt de huisnummering veranderd in de huisnummers van nu. Op 20 oktober 1962 kwamen Cees Ridder en Klaas van Berkel een erfdiensbaarheid overeen, om samen een septictank te plaatsen op het perceel van Cees Ridder. Deze lag onder het oprijpad en beide woningen werden hierop aangesloten.



Alie Smiers-Mooij met haar dochters Hilda (links) en Vera (rechts). Foto: Hilda Nannings-Smiers.

In 1963 kocht Piet (Petrus) Sjerps het pand. Hij was een zwager van Simon Bijman, die een broer was van Annie van Berkel-Bijman. Piet was geboren op 24 september 1901, en hij was toen dus 62 jaar. Hij was vrijgezel en wilde er zelf gaan wonen met zijn zus

Marie (Maria) die ook ongehuwd was. Zij was geboren op 15 maart 1909 en was toen dus 54 jaar. Marie werd echter ziek en overleed op 31 augustus 1965. Piet Sjerps is toen bij zijn broer Jaap op de boerderij blijven wonen, totdat deze in 1967 trouwde. Toen is Piet in de Hoge Weide in Nibbixwoud gaan wonen. Hij overlijdt op 6 augustus 1986.



Piet Sjerps. Foto: Marry Koning-Sjerps.

Piet Sjerps verkocht het pand in 1965 aan zijn zwager en zus, Fer (Ferdinand) Grippeling, geboren op 12 februari 1908, en Marth (Martha) Sjerps, geboren op 11 augustus 1910. Op 2 februari 1971 is Alie Smiers-Mooij in een aanleunwoning bij het bejaardenhuis Sweelinckhof gaan wonen. Vera ging met haar mee, Hilda was op 27 oktober 1964 al getrouwd met Everardus Petrus (Evert) Nannings, geboren op 17 augustus 1938. Alie Smiers-Mooij is overleden op 30 juni 2000.



De foto met de kleine voorramen en de schoorsteen erop is uit de tijd dat Alie Smiers-Mooij in het huis woonde. Foto: Vera Smiers.

Het huis kwam leeg in 1971, en werd in opdracht van Fer Grippeling flink verbouwd. Aannemingsbedrijf J. Wit en Zn heeft de verbouwing uitgevoerd. Er werd een keuken met bijkeuken aangebouwd, op de plek van de oude keuken. De bedsteden werden eruit gesloopt, de trap werd vervangen door een spiltrap en die werd in de nieuwe hal geplaatst. Achter op het dak werd een dakkapel geplaatst om goede stahoogte te krijgen boven de trap. Op de plek van de oude trap werden wc en badkamer geplaatst en de schoorsteen werd van het dak gehaald. De lege bovenverdieping werd in getimmerd en er werden twee slaapkamers gemaakt, want er woonden nog twee kinderen thuis, namelijk Jan en Joop.



Delen van de bouwtekening hoe het oorspronkelijk was. Tussen de kamer en keuken zijn nog de twee bedsteden.

Maar wat het meeste veranderde aan de woning was de voorgevel. De oude voordeur werd vervangen, en ook de twee ramen in de woonkamer werden eruit gehaald. Er werd een groot raam voor teruggeplaatst, wat in die tijd de gewoonte was. Er moest namelijk veel licht naar binnen komen. In 1972 werd de garage aangevraagd en verleende Cees Ridder toestemming voor overpad.

Naast het pand ligt namelijk 120 cm eigen grond, en dat was voorheen voldoende om er lopend of met de fiets overheen te gaan.



Fer en Marth Grippeling-Sjerps. Foto: Simon Grippeling.

Op 27 december 1971 overlijdt Marth Grippeling-Sjerps, zij heeft hier dus maar kort gewoond. Joop, geboren op 28 maart 1951, trouwt in augustus 1975 met Rita Groot. Jan (Johannes Simon Jozef) Grippeling, geboren op 18 maart 1937, heeft op 30 december 1976 toen de woning gekocht, met de voorwaarde dat



Jan Grippeling. Foto: Simon Grippeling.

zijn vader er mocht blijven wonen zolang als hij wou. Jan zou er daarna gaan wonen.

Jan kreeg echter kennis aan Bets Moerenhout, geboren op 31 juli 1938. Hij is op 2 februari 1979 met haar getrouwd en ging met haar in Made wonen. Daar had Bets al een rozenkwekerij. Hij heeft de woning verkocht op 2 december 1986 aan zijn oomzegger Marcel (Marcellinus Leonardus) Ootes. Marcel Ootes, geboren op 13 juni 1965, is de zoon van Truus Ootes-Grippeling, de zus van Jan Grippeling en dochter van Fer Grippeling. Truus is getrouwd met Leo Ootes. Toen Fer Grippeling op 30 mei 1988 overleed, ging Marcel Ootes in het pand wonen. Hij heeft hier eerst alleen gewoond, maar toen kreeg hij kennis aan Marjon (Maria Johanna Antonia Agnes) Lemm en is zij bij hem ingetrokken. Marjon is geboren op 20 november 1968. Marcel werkt voor de Marine en kreeg de kans om 3 jaar op Aruba te gaan werken. Daar is hij naartoe gegaan met Marjon, ze zijn op 3 juni 1995 getrouwd, vlak voordat ze naar



Marcel en Marion Ootes-Lemm. Foto: Truus Ootes-Grippeling.

Aruba vertrokken. De toegang naar de garage schuin achter de woning is op 15 februari 1995 officieel vastgelegd als een erfdiensbaarheid. Onder deze voorwaarde werd het huis verkocht. Dit om in de toekomst misverstanden te voorkomen.

Op 19 mei 1995 worden Coos (Jacobus Johannes



Coos en Yvonne Bos-Bleeker met hun kinderen Mandy en Johan.  
Foto: Martien Bransen.

Maria) Bos en Yvonne (Yvonne Petronella Geertruida) Bleeker de nieuwe eigenaren van het pand. De eersten die geen familieband hebben met de vorige bewoners. Coos en Yvonne gaan hier wonen met hun dochter Mandy (Amanda Margaretha). Mandy is geboren op 30 juni 1993 en is dan bijna 2 jaar. Op 26 oktober 1996 is Johan (Johannes Jacobus) geboren. Ook nu is het pand in de loop van de tijd weer verbouwd. Want als je timmerman van beroep bent, is het leuk om je creativiteit erop los te laten. Als eerste werden de aparte wc en douche bij elkaar gevoegd tot een badkamer. Hier werd ook een bad en wastafel geplaatst. Dit was mogelijk door het stuk hal tot de spiltrap erbij te voegen. Er werd ook een wc in de bijkeuken gemaakt. Op de garage werd een kap geplaatst voor bergzolder. Langs het trottoir werd weer een smeedijzeren hekje geplaatst. Dit is speciaal gemaakt zoals het vroeger ook was.

De kamer en keuken werden ook verbouwd. Het grote voorraam werd vervangen. Omdat de gevelstenen niet meer te krijgen waren, werd er een erker ge-

plaatst. De maten van het slaapkamerraam en de zijramen op de hoek van het huis samen waren precies gelijk aan de maat van het oude voorraam. Omdat het slaapkamerraam nog origineel is werd dit als voorbeeld gebruikt voor de nieuwe kozijnen, inclusief het houtsnijwerk aan de bovenzijde. Ook werd er weer glas-in-lood in de bovenramen geplaatst. De voordeur werd ook veranderd, het onder-raam werd vervangen door een houten paneel. En het bovenraam is in tweeën gedeeld door middel van een tussenstijl. Aan de voorkant van het huis werd er ook een dakkapel geplaatst; hierdoor komt de ochtendzon op de overloop, wat een mooi effect geeft.

De septictank, die in 1962 geplaatst was, is in november 1998 buiten gebruik gesteld. Vanaf die tijd is het huis aangesloten op het gemeentelijke riool.

Het is altijd een opvallend huis geweest. De stenen waarmee het gebouwd is, zijn kalkzandstenen, en het is gemetseld en gevoegd met kalkspecie. Omdat de gevelsteen lichtrood is en de speklagen wit zijn, werd het ook wel een 'rijst-met-bessensapwoning' genoemd. De dakpannen zijn nog de originele Friese ronde pannen. In de buitenmuren zitten ook nog de originele muurankers.



Huis Kerkstraat 65. Foto: Coos Bos.

### Herinneringen aan het huis door de huidige bewoners:

**Mandy:** Dat de houten vloer uit de woonkamer was gesloopt en dat papa er straattegels in had gelegd. Daar kon ik mooie tekeningen op krijten (de tegels dienden voor werkvloer voor de latere constructievloer van beton).

**Johan:** Dat ik met Mandy boven op mijn kamer met een grote bak water aan het spelen was. Toen viel de bak om. Door het water gingen de hardboardplaten uitzetten en daardoor kwam het tapijt omhoog. Het leek net een vliegend tapijt (hardboardplaten dienden voor egalisatie op de houten vloerdelen).

**Yvonne:** Dat het huis zo mooi centraal in het dorp ligt, dicht bij alle voorzieningen. En de kermis bijna voor de deur. Ook alle optochten komen voor het huis langs. Zo was Mandy een keer ziek, tijdens de optocht van Sinterklaas. Toen kwam Zwarte Piet even binnen om wat pepernoten te geven.

**Coos:** Dat het de moeite waard is geweest om het huis te verbouwen tot wat het nu is. Het is een huis van alle gemakken voorzien, en toch is de oude sfeer erin gebleven. Het is een leuk huis om in te wonen, een huis met een interessante geschiedenis.