

# Ben Mol

*In het jaarboek van de Historische Stichting De Cromme Leeck van 2003 werd de oprichting en opheffing beschreven van de speeltuin op de plaats waar J.C. Everland zich nu bevindt.*

*Ben Mol was de langste tijd de toezichhouder van die speeltuin. Voor de jeugd en ouders van toen was Ben Mol een begrip in Wognum. Wie was die man?*

Ben werd een eeuw geleden op 14 september 1904 in Wognum geboren. Zijn vader is Johannes Mol, geboren op 25 februari 1867 in Abbekerk en overleden op 24 april 1914 in Wognum. Zijn moeder is Cornelia Loos, geboren op 4 februari 1864 in Wadway en overleden op 16 februari 1948 in Wognum. Zij huwden op 9 februari 1893 in Wognum. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren.

Als Ben 9 jaar oud is, overlijdt zijn vader. Zijn moeder begint een wolwinkeltje aan huis om voor de nodige inkomsten te zorgen. Ben gaat na zijn schooljaren op het land en in de tuinbouw werken. Later wordt hij opperman bij aannemer Jo de Lange in Spanbroek. Hij verruilt eenmaal van aannemer en gaat naar Jan Wit en Zn. in Wognum. In zijn vrije tijd is Ben bij meerdere verenigingen in Wadway en Wognum actief.

Ben is lid van loterijclub 'Armoed Zoekt List' in Wadway. In 1986 viert de loterijclub het 55-jarig

Portretfoto van Ben Mol.



<b>Naam</b>	<b>Geboren</b>	<b>Overleden</b>	<b>Huwelijkse staat</b>
1. Elisabeth	1894/1895	21/01/1919	
2. Bernardus	11/02/1896	28/04/1896	
3. Maria	03/06/1897	15/02/1991	ongetrouwd.
4. Johannes	26/10/1898	30/10/1987	getrouwd.
5. Bernardus	05/02/1900	17/07/1900	
6. Bernardus	14/01/1902	14/12/1903	
7. Theodorus	19/04/1903	12/09/1991	ongetrouwd.
8. Bernardus	14/09/1904	27/09/1988	ongetrouwd.
9. Gerardus	17/12/1905	15/12/1991	getrouwd.



bestaan. Drie oud-leden krijgen bij die gelegenheid een zilveren bord met inscriptie. De drie oud-leden zijn Albert Wit van de Tramweg, Dirk Loos en Ben Mol.

Bij de toneelvereniging 'Utile Dulci' (wat betekent: 'Nuttig en Aangenaam') uit Wadway vervult Ben prachtige rollen. De volgende mensen hebben ook deel uitgemaakt van dit toneelgezelschap: Joh. Mooy, regisseur, en Louis Mooy uit Opmeer, Kasper Smiers, Dorus Mol, de broer van Ben, Jan Stam uit de Zuidermeer, Toon Oudejans de schoenmaker uit Wadway, Sens Smiers, onderwijzeres van beroep, en Vera Smiers, Bets Schoutsen en de zusters Gré en Afra Broers. Zij oefenden in café De Stoomboot in Wadway. In 1945 wordt de toneelvereniging opgeheven.

Ook maakt Ben deel uit van het bestuur van Volksvermaak Wadway. Vele jaren mogen de Wadwaaiers op zijn inzet rekenen. In de sinterklaastijd doet de Goedheiligman vaak een beroep op de diensten van Ben. Van een roe is geen sprake, maar hij kan flink met de ketting rammelen!

*De woning van de familie Mol aan de Westeinderweg nr.37. Aan de rechterkant was het wolwinkeltje.*

Voor voetbalvereniging Spartanen doet Ben heel veel vrijwilligerswerk. Zo is hij terreinverzorger. In die functie trekt hij onder meer de strepen en ruimt hij de schapenkeutels op van het speelveld.

Voor de jeugd heeft hij het meest betekend. Ben is jeugdleider. De elftallen gaan nog op de fiets naar een wedstrijd. Vaak heeft Ben dan nog een kind achterop. Een jaarlijks jeugdtoernooi, dat in mei wordt gehouden, is naar hem vernoemd. In 1975 mag Ben de eerste steen leggen voor de nieuw te bouwen Spartanenkantine. Voor zijn vele verdiensten krijgt hij in 1983 van voetbalvereniging Spartanen een gouden speld die de naam draagt 'Gouden Spartaandrager'. Op het feest van het 75-jarig bestaan van de vereniging, krijgt Ben een zilveren speld opgespeld van de K.N.V.B. omdat hij 50 jaar lid is van Spartanen. Uiteindelijk wordt hij zelfs benoemd tot erelid.

In 1941 krijgt Ben een metaalsplinter in zijn oog. Lange tijd ligt hij in het Wilhelmina-ziekenhuis in Amsterdam. Uiteindelijk raakt Ben zijn oog kwijt. In 1963 maakt hij de overstap van de aannemerij naar de ambtenarij. Hij komt in dienst van de gemeente Wognum als tweede gemeentearbeider. Ben draagt vanaf die tijd de volledige verantwoordelijkheid voor de speeltuin. Vanaf dat moment wordt hij een begrip in Wognum. In 1969 krijgt Ben eervol ontslag bij de gemeente Wognum omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Ben wordt in 1971 bij gebrek aan een toezichthouder voor de speeltuin weer vrijwillig toezichthouder tot 1981. Daarna neemt hij op 76-jarige leeftijd definitief afscheid van de speeltuin.

Ben blijft ongehuwd, net als zijn zus Ma en broer Dorus. Na het overlijden van moeder in 1948, blijven zij samen wonen in het ouderlijk huis aan de Westein-

derweg. In 1972 verhuizen zij met elkaar naar het Sweelinckhof in Wognum.



*V.l.n.r.: Ma, Gert, Dorus, Ben en Jan Mol.*

